



Op deze natte, kille herfstdagen werd zijn laatste wens vervuld.
Hij mocht sterven.

Wies BUTTIENS

Avonturier en levensgenieter, lieve man, papa en opa

geboren in Tienen op 14 september 1930 en
overleden in Testelt op 26 oktober 2023.

Echtgenoot van
Paula VANHOOF.

Vader van
Lydia en Eddy,
Luc en Lilly,
Jan en Gisèle.

Opa van
Vik en Ana,
Laura,
Ine en Bart,
Thomas, Ella,
Jelle en Kim,
Lana, Nina,
Jana en Willem,
Lasse,
Bjorn en Dubhe,
Fynn, Lyam.

Dank aan zijn huisarts An Thys.

Liefje,

*laat mijn verdriet altijd groter wezen
dan het jouwe
zodat het eromheen kan liggen
als armen.*

*Wees niet droef als ik zal heengaan,
dan zal ik altijd aan je denken.*

En anders ook.

Herman de Coninck

Het afscheid vindt plaats in familiekring.

De urne zal een liefdevolle plaats krijgen
in de warmte van zijn familie.

Condoleren:
Familie BUTTIENS-VANHOOF
Koning Albertstraat 67 - 3290 Diest
www.huisjannes.be