

*Als je de voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn.*

*Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn.*

*Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn
dan ben je niet heengegaan, maar naar huis gegaan.*

Hij leeft verder in de harten van

Peter en Herlinde UTEN-SNAUWAERT,
Arne, Fran, Janne, Stan,

Dirk en Manon UTEN-VERVAET,
Margot, Thomas, Céline,

Tom en Mira UTEN-HERMANS,
To, Fen, zijn kinderen en kleinkinderen;

Zijn broers, zussen, schoonzussen, neven en nichten.

De families UTEN-ROBEYNS en HERROELEN-ROELANTS.

*Met dank aan dr. Peeters en
het personeel van WZC Ezeldijk.*

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
gedaan en betekend heeft,
hebben wij afscheid moeten nemen van

de heer

Wilfried UTEN

echtgenoot van wijlen mevrouw Gilberte HERROELEN

geboren te Leuven op 25 februari 1933 en
omringd door zijn familie heengegaan
in het WZC Ezeldijk te Diest op 14 juni 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartliturgie bij te wonen
in de Sint-Jozefkerk, Dorpsstraat te Molenstede,
op **zaterdag 22 juni 2024 om 14.00 uur.**
Nadien volgt de bijzetting van de urne op de
begraafplaats van Molenstede.

Samenkomst in de kerk vanaf 13.30 uur.

Condoleren:
Familie UTEN-HERROELEN
Koning Albertstraat 67 - 3290 Diest